

# DUCKSTAD COURANT

Dinsdag 11 augustus 2011, 1<sup>e</sup> jaargang

**De kinderen vertellen doormiddel van een invullijst wat zij van dit kamp en de mensen vinden:**

Donkergroen:

*Wie is je favoriete groepslijding?*

Uit de antwoorden van de kinderen is gebleken dat Peter de held van de dag is. (Dit kan overigens morgen weer anders zijn, kinderen zijn en blijven wisselvallig!)

*Wat heb je gedaan vandaag?*

Een aantal kinderen hadden het idee dat lopes de dag door komen het doel van vandaag was. Anderen beleefden echter meer plezier aan het uitrusten. Dit is natuurlijk ook een taak op zich! Het dubbeltje kwam zeker wel ter sprake, maar dit kwam neer op een dubbeltje zoeken in een hooiberg. Wel was hier een supergrote spin/wesp ding.

De groepslijding dacht dat de speurtocht meer indruk maakte dan hét spel van de dag, namelijk levens stratego.



*Wat vond je het leukst?*

Blijkbaar, geheel tegen de verwachting van de lijdung in, waren de kinderen toch onder de indruk van het levend stratego. Vals spelen is natuurlijk ook erg indrukwekkend!

Het hutten bouwen viel ook erg in de smaak, er werd ongeveer 10.000 x gevraagd wanneer we dit gingen doen. Het kwartiertje hutten bouwen ging dan ook in sneltreinvaart! (Donkergroen heeft dus duidelijk de mooiste hut!) De lijdung is overigens niet ernstig blond, de speurtocht heeft toch wel een beetje indruk gemaakt. Vooral het samen delen met de smiliespeurtochtkaartjesgevall en ging heeeeeeeeeeeeeel erg soepel! Donkergroen bestond zomaar ineens uit 17 verschillende dimensies/werelden. Dit zorgde er bijna voor dat kinderen een boom kochten.

*Hoe was het weer?*

Übergoed.

*Ben je er morgen weer?*

Soms wel soms niet, hangt af of je lichamelijk of geestelijk bedoeld. De kinderen zullen in ieder geval met 17 man/vrouw de lijdung weer meenemen in hun geweldige spannende werelden.

Wijnrood:

*Wie is je favoriete groepsleiding?*

Dit was een nek aan nek race waarbij Jetske uiteindelijk met

één puntje verschil het onderspit moest delven.

*Wat heb je gedaan vandaag?*

Onze kleur maar eens verduidelijkt, wat wijnrood is geworden (Kids kamen hier zelf mee aanzetten, dit heeft niks te maken met de avondtaferelen van de lijdung). Na heeeel veel klachten over het lopen, moe zijn en pijn hebben, bleken de speeltuin en levend stratego het ideale medicijn. Verder hebben we vooral Veel gedaan.

*Wat vond je het leukst?*

Het medicijn sloeg goed aan en het is dan ook niet gek dat in de speeltuin spelen en levend stratego het leukst waren vandaag. Hadden jullie dit gister gevraagd dan was het hutten bouwen geweest, dit hadden ze vandaag echter nog niet gedaan. Maar al wel heeeel vaak naar gevraagd en ze hebben zich dan ook erg uitgeleefd toen ze EINDELIJK de kans kregen. Alhoewel, bieden op Peter ook een leuke bezigheid was voor een aantal koters (Lotte en Aike!) Vierhonderd Deuro armer, hopelijk is dat het waard....

*Hoe was het weer?*

Raar!!!

*Ben je er morgen weer?*

Aber Natürlich!! Oder nicht??

Auf Wiederschnitzel!

# DUCKSTAD COURANT

Woensdag 11 augustus 2011, 1<sup>e</sup> jaargang

**De kinderen vertellen doormiddel van een invullijst wat zij van dit kamp en de mensen vinden:**

Lichtgroen:

*Wie is je favoriete groepslijding?*

De groepslijding kreeg de indruk dat het antwoord unaniem "Ralf" was, maar tijdens de telling bleek het een spannende nek-aan-nek race te zijn, met Huub als uiteindelijke winnaar met één stem meer.



*Wat heb je gedaan vandaag?*  
We hebben getimmerd, geverfd, gezongen en gestemd. In het Bonanzapark hebben we ons saldo vertienvoudigd – en de helft helaas meteen weer moeten inleveren bij Zwarte Magica – aan de hand van een handelsspel. Dit zal de palletvoorraad zeker ten goede komen!

*Wat vond je het leukst?*

Het antwoord bleek unaniem – hoe kan het ook anders: hutten bouwen! Daarnaast was ook de speurtocht van dinsdag populair, en is "motorcross" erg in trek.

*Hoe was het weer?*

Zo droog (en zonnig!) als de Kneutergraaf... Ideaal Kneuterkamp-weer!

*Ben je er morgen weer?*

Hmmmm, vooruit dan maar... (lees: "jaaaaa!!!")

Blauw:

*Wie is je favoriete groepsleiding?*

"Jaap en Marcel  
Omdat Marcel heel cool is, en jaap heel gezellig is."

*Wat heb je gedaan vandaag?*

"Hutten bouwen, Katrien is ontvoerd en het slaafje geworden van Zwarte Magica en nu doet ze heel erg gemeen. Spelletje op het grote grasveld. Donald zijn auto is kapot gegaan en weer gerepareerd."

"Poefbommetjes gevolgd, In en verkoop spel, hutten bouwen, leiding pesten, de krant schrijven."

*Wat vond je het leukst?*

Het was allemaal een beetje half om half, de ene helft wilde hutten bouwen en de andere had liever nog een keer het handelsspel gespeeld, de meeste die hutten wouden bouwen zaten even later lekker te chillen op hun dakterras.

*Hoe was het weer?*

Het was echt rotweer!  
Geef ons maar lekker regen en veel modderige pleuriszooi, niks kan ons de pret drukken zelfs het weer van vandaag niet al werd het iets beter toen de ouders even een kijkje kwamen nemen.

*Ben je er morgen weer?*

Ja natuurlijk zijn we er klaar voor want kneuterkamp is gaaf en we wachten op het gevecht tussen Donald en Guus

Zelfs mijn auto hangt aan elkaar met Duck-tape (woehoe!)



# DUCKSTAD COURANT

Donderdag 11 augustus 2011, 1<sup>e</sup> jaargang

**De kinderen vertellen doormiddel van een invullijst wat zij van dit kamp en de mensen vinden:**

Oranje:

*Wie is je favoriete groepslijding?*

Na een lange en uitputtende strijd tussen Hans en Edith, bleek dat de strijd zinloos geweest is, omdat het uiteindelijk eindigde in een gelijkspel (jammer Sjoerd).

*Wat heb je gedaan vandaag?*

Deze vraag bleek lastig te beantwoorden te zijn om 09:15. Wat we in ieder geval gaan doen is Sjoerd plagen, een spel, naar de muntenfabriek, hutten bouwen en met de bus iets doen.

*Wat vond je het leukst?*

Ook dit was rond dit tijdstip lastig te bepalen, maar desondanks waren de kiddo's het volledig eens. We gaan vandaag keihard hutten bouwen.



*Hoe was het weer?*

Het weer was goed, zonnig en droog.

*Ben je er morgen weer?*

Zeker weten. Helaas zijn er enkele kinders die morgen een bruiloft hebben. We zullen Lisa en Trudy ontzettend missen en wensen ze veel plezier voor de dag van morgen. Tevens vinden we het jammer dat Ryan het dit jaar niet kon afmaken, maar we verwachten hem volgend jaar op en top fit voor de poort.



Paars/Groen:

*Wie is je favoriete groepsleiding?*

Waaliebie, maar Melissa is een goede 3de samen met Sandra. Sander bleek uiteindelijk de semilachende derde met de tweede plaats.

*Wat heb je gedaan vandaag?*

We zijn opzoek geweest naar zwarte Magica. En nu gaan we zoeken naar ravenveren en nog steeds naar zwarte Magica. Voetballen en de hut afmaken.

*Wat vond je het leukst?*

De speurtocht staat met stip op 1, op de voet gevolgd door hutten bouwen. Wat de rest van de dag gaat brengen, is

nog een onbekende factor, waardoor dit antwoord aan het eind van de dag nog wel eens compleet niet kan kloppen.



*Hoe was het weer?*

Best wel slecht, maar soms wel mooi. Met kans op regen en kans op zon, met een temperatuur tussen de 10 en 30 graden en er waait mogelijk wind.

*Ben je er morgen weer?*

JAAAA!!! En volgend jaar natuurlijk weer. Het merendeel zal het jaar daarna weer aan de poort verschijnen, maar helaas zijn tegen die tijd een aantal kinderen van onze groep te oud om deze jaargang nog mee te mogen doen. Wij wensen hen veel plezier in het verdere leven.

