

# Kneutergraaf

Donderdag 11 augustus 2011, 31<sup>e</sup> jaargang

## **Het weer: Zon, zon, zon zon (en regen uit rubber)**

Vanochtend was de gisteren veelbesproken ouwe lelijke heks nergens te bekennen. Echter was ze zo onzorgvuldig geweest, om wat veren van een zo goed als zwarte raaf achter te laten. Na het openen en de vlag hijsen werd de helft van de kiddo's z.s.m. de poort uitgetrapt op zoek naar het verenspoor dat leidde naar het busstation. Verassend genoeg eindigde dit in 's-Heerenberg. Hier troffen we de directeur van de muntenfabriek en hij gaf ons een rondleiding door zijn muntslagerij. Hier mochten een aantal kinderen zelf hun eigen munt slaan. Er werd hierbij meteen duidelijk gemaakt hoe valsmunters in het verleden aangepakt werden. 167-671 keek bij dit verhaal met angst toe.



Na dit lange, maar zeer leerzame verhaal ("super interessant"), mochten we ons goed en wel, gepakt en bezakt, naar de parkeerplaats begeven. Daar troffen we eindelijk de ouwe lelijke feeks aan. Deze wilde van de

kinderen weten of ze nou echt zo lief waren, zoals de groepslijding beweerde. Natuurlijk faalde(n) de kinderen op de meeste fronten, ondanks dat ze niet zo lief waren, zoals we eerder deze week gewend waren. Een pijnlijke rug, een 5 liter bloedneus en wat schaafwonden later, bleek dat de stormbaan gewoon een leuk tijdverdrijf was.



Na plusminus 5 verschillende plaspauzes konden we ons eindelijk richting de bushalte verplaatsen. Vandaag gingen gelukkig alle draaiboek-technische zaken wel zoals je dit mag verwachten. Hierdoor waren we 10 minuten te vroeg bij de bushalte. Tegen ieders verwachting in, waren de oranje kiddo's druk bezig met rellen, terwijl alle andere groepjes nu wel rustig konden blijven zitten. Toen de bus eindelijk arriveerde, koste het de groepslijding enige moeite om de rest van de niet van kneuterkamp bewuste reizigers tevreden te houden. De lijding had echter niet de puf om hieraan te voldoen, waardoor er door de bus een mooie symfonie van valse

kinderstemmetjes klonk. Eenmaal aangekomen bij de juiste bushalte, was het tijd om aan de uiteindelijk niets tegenvallende lopende terugreis te beginnen. Eenmaal, weliswaar enigszins afgepeigerd, teruggekomen in de speeltuin, bleek het weer, wat prima te vertoeven was, het toe te laten om een mooi watergevecht te houden. Toen was het tijd om de evil duck terug te krijgen. Na enig onderhandelen met de ouwe lelijke feeks, bleek dat het 7 van de 12 verdiende muntjes te kosten. Eind goed al goed, maar nog steeds geen geluksdubbeltje. Laten we hopen dat de dag van morgen dit wel gaat brengen.

## *Wist je dat:*

- Je als je op de wc zit, je na een paar minuten je reet in het donker af moet vegen (geen pretje).
- \* Walibi en MB (en Melissa) vandaag niets hebben uitgevoerd.
- Het kneuterkamp geweldig is.
- Niek de deur moet schilderen (en dit een keer niet zijn eigen schuld was).
- Rick naar zeep smaakt
- De rotondes in de bus vet grappig zijn, totdat je ze probeert te filmen.
- BAM
- Metallica heeft geholpen bij de afwas.