

# Kneutergraaf

Dinsdag 9 augustus 2011, 31<sup>e</sup> jaargang

## Het weer:

Beter dan gisteren, raar maar waar, het was te doen. Let op! Ook in de regen kan je verbranden..

Grote chaos vanochtend op de camping in Duckstad, de wekdienst zette de traditie voort en was vandaag niet in staat zichzelf te wekken. Uiteindelijk was iedereen dan toch uit de tent gelokt (verse koffie doet wonderen). Vijf minuten later stonden er al bijzonder enthousiaste kinderen voor de deur, enkele lijdninggevend hebben getracht ze tegen te houden, maar de zwakke plek werd onder de voeten gelopen. Donald Duck dacht dat het een goed idee was om in een winkelwagen naar de tent te worden gebracht. Dit leek een goed idee, totdat Walibi in plaats van de kinderen de touwtjes in handen nam. Het eindigde ermee dat Donald zijn kop in het zand(bak) stak. Ja bam! (bluetooth)

Band, verhaal bij de tent, blablabla, hutten bouwen willen we!!! Helaas vandaag niet ☹. De jonge woudlopers hadden namelijk sporen gevonden (welke sporen? Ja die kunnen alleen zij zien, oooooo oke.) Dus opstellen in rijen van twee, en nogmaals plaspauze (ja dat moet echt om de vijf minuten!).

De sporen leiden ons naar de Koekendaal waar hopman Kippenborst domkop met uitjes ons welkom heette. We

gingen met hem het spel Britse Bulldog spelen.

Sommige kinderen hebben



leren vliegen, enkelen hebben de heg ontdekt, het was een groot feest! Vooral Kwik, Kwek en Kwak hebben genoten (soort van). Zo erg dat ze ons weer bomveel lieten lopen met sporen die nu wel begrepen werden.

Na de lunchpauze zijn we naar het veldje op de glijbaan gegaan, waar Donald Guus Geluk lip locked met Katrien vond, wat een heftig gevecht opleverde. Walibi's opmerking dat Katrien het niet waard was leverde een spectaculaire voorstelling op.

Toen de gemoederen wat gekalmeerd waren hebben we levend stratego gespeeld.

Uiteindelijk heeft alleen groepje Wijnrood (\*hik\*) een vlag gevonden. Toen moesten we weer bomveel lopen(pffff) waarna de hutten en drinken in zicht kwamen.

Helaas was het voor groepje wijnrood en donkergroen een kortstondige (doch hartstochtelijke) hereniging met de hutten. Zij mochten nog naar Willies werkplaats, waar de volgende bladzijde is geproduceerd, tezamen met een input voor Duckstadradio

(ga luisteren voor meer informatie over deze dag!!)

## Wist Je dat....

- Bluetooth aan
- Karen na 24 uur oefenen last van neuskramp krijgt.
- Je Laura voor mosselen mag wakker maken (als 't etenstijd is) En Betsie voor haring ☺
- Ilze zelfs niet gekotst heeft
- De meiden er niet mee eens zijn
- Een gewaarschuwd wijf telt voor vijf!
- Naar een (schone!) wc HET rustmoment van de dag is.
- Zelfs als je niet naar de wc moet!
- Niek van nu af aan Mickey Mouce heet
- Menno de leidster ook nam (a.k.a. Walibi)
- Meisje met de prei haar deuntje kwijt is
- Cornelis Prul na de tweede dag met regen nog steeds intact is (maar wel Mexicaans is geworden)
- Er echt geholpen moet worden met de mais!
- Dennis heel goed Engels (of Chinees) kan breien ☺
- Spel spelen zonder spel erg lastig is
- Els, Rosa en Jetske een chickband zijn
- Hier dingen gezegd worden die niet voor kinderoortjes bestemd zijn.
- Nikki wistjedatjes 'by the minute' maakt.
- Deze lijst daardoor oneindig wordt.
- We d'r daarom gewoon zo overheen gaan
- Bluetooth uit