

Het weer:



De dag begon mistig doordat de vulkaan Doetinchem in dampen had gehuld maar zoals door de buschauffeur beloofd bleek in het beloofde land van Jan Klaasen de zon schitterend te schijnen.

Na onze standaard ochtend rituelen kwam onze grote vriend Guy ter tonele. Hij en zijn broer hadden een tweeling droom gehad, waarna ze ons eeuwige speelvelden hadden beloofd. Pragmatisch als ze zijn, hadden ze direct spijkers met koppen geslagen, waardoor de buschauffeur stipt om kwart voor tien zijn bus voor reed. Gelukkig had de groepsliding van groep rood en roze hier op geanticipeerd, waardoor de kinderen geplast en wel direct de bus ingeladen konden worden.

De overgebleven kinderen kregen hierdoor zuivere grottenbouwtijd. Zagen en hamers werden van overal tevoorschijn getrokken. De rode hut was zo stom geweest het awesome masker te laten hangen, waardoor groep groen deze in veiligheid konden stellen. Helaas bleken de 16 spijkers en de touwknopkunsten van Mark niet afdoende, waardoor aan het eind van de dag deze toch weer aan de grot van groep rood pronkte.

Een heel ingewikkeld en strak reisschema verder, mochten de laatste 2 mega awesome groepen zich melden aan de poort van het beloofde land van lekker puh

(nee jij lekker puh). Na een speech van een pedagogisch niet compleet verantwoorde Katrein, mochten we eindelijk het speelparadijs betreden. Spelen tot je er bij neer valt!!



Nu zou je als groepsliding toch denken dat wanneer je 110 kinderen los laat in een speelparadijs je toch met een zekere regelmaat kinderen met een kneuterkamp T-shirt tegen komt. Desalniettemin werd het tegendeel bewezen. Het overgrote gedeelte van de kiddo's van groep groen en geel bleek geclusterd in het binnen speelparadijs, wat toch vreemd is bij temperaturen van boven de 20°C. Het andere deel van de kinderen bleek onherkenbaar geworden, doordat ze hun kk-shirt doorweekt hadden op de waterspeelplek en dus verruild hadden voor een saai alledaags shirt.



De sabeltandhijger was ook in het speelparadijs verschenen en bleek veel bekijks te trekken, waarbij hij een stuk populairder was dan gebruikelijk, terwijl hij net zo pluizig was (wij snappen het ook niet).

Het bij elkaar rapen van de kinderen bleek een relatief makkelijke opgave, aangezien ze letterlijk op te vegen waren.

Traditie getrouw bleek het zelf meenemen van vestjes, tassen en natte onderbroeken erg lastig voor de kk kids (en Cindy en Jorik), waardoor de groepsliding van groen en geel een debacle moest voorkomen. Eenmaal weer veilig terug in de niet zo veilige speeltuin, bleek dat er veel te weinig zuivere grottenbouwtijd in de dag zat en dat er een grof schandaal had plaats gevonden. Het bleek dat er roze autodieven op het terrein waren. Gelukkig heeft de meest awesome groepsliding deze misdaad tegen de kneuterigheid ongedaan gemaakt.

Het beloofde land van lekker puh bleek toch niet goed genoeg te zijn om zich te vestigen. Morgen weer een gelegenheid om te kijken of er een grens is aan de kieskeurigheid van die ouwe chagrijn (lees pa Crood). Einde dag 3.

Wist je dat:

- Ralf zich nog geen uurtje zelf kan vermaken op kneuterkamp
- Hij tevens een spoiler snitch is
- Lucy des duivels is
- Onze shirts morgenvroeg niet meer stinken (moeder Maud is awesome!)
- Jaap het pakje van het vlees niet open kreeg
- Bjorn niet tegen complimenten kan.
- De bordenpattrol actief is op kneuterkamp
- Klimtoestellen niet geschikt zijn voor lijdning
- Vera een permanente duckface heeft
- Ze ontkent dat ze ooit botox heeft gebruikt