

Toettoet! Wij nemen je mee op een reis. Een spannende reis door deze woensdag. Eindelijk konden we schilderen! Met wat verf en een heleboel water krijgt elke hut een mooie kleur, en sommige kinders en lijding ook.

Dan komt de bus om de hoek, klaar om de eerste lading kinderen op te halen. Voorwaarts! Op naar Didam! Onder het genot van stand-up comedy ("Hoe schiet je een ezeldood?") komt onze reis aan bij Scouting Didam.



Hier aangekomen gingen we op zoek naar het heilige vuur. Tijdens deze meeslepende zoektocht moesten de kinderen verschillende obstakels overwinnen. Bijvoorbeeld de woeste zeeën bevaren richting Gull Island. Heleen (lijding Blauw) wou echter bijdehand doen, en werd voor straf gekielhaald door Deborah.



Na een spannende rit van de tokkelbaan, en een spannende strijd met een bal, overheerlijke marshmallows, troffen de kinderen aan het eind van hun queeste hun einddoel aan: De runenexpert/Enge man!



Hij heeft het eindelijk voor elkaar gekregen om het runenschrift te ontcijferen, en vertelt de kinderen over hun bijzondere krachten; Water, vuur, dingies en dattes.

De boodschap die we gister vonden is vertaald, en die wijst ons de weg naar Walhalla, waar de goden graag weer naar terug willen!

Met deze kennis op zak kwam onze Jan weer driftend de hoek om, die alle kindertjes weer inlaadde en slechts een beetje door elkaar geschud weer afleverde bij ons mooie huttekamp. Na nog even lekker te hebben gebouwd en geschilderd, komen de ouders ons weer verlossen van de verfvlekken met benen. Klaar maken voor weer een nieuwe dag!



Wist je dat..

- Déeéééénííííis?
- Wout alle runentekens gezaagd heeft?
- Walibi nog steeds niet gedoesjht heeft?
- Hij dus gigantisch stinkt?
- Dat meestal zo is?
- Heleen niet kan spellen?
- Mex bij Menno?
- Cris 3 keer achter elkaar mex tilt?
- Degene die het vorige wist-jedatje schreef, in runen probeerde te schrijven?
- Het toch nog regende tijdens de groepsfoto van de vrijwilligers?
- Peter het kortste grassprietje had, maar niet ging sjouwen?
- ..het eigenlijk Jaap is die de kortste heeft?
- "....." – Sandra
- “HHHHHHH” – Walibi
- Hans goede ondertiteling geeft?
- Peter en Menno zachte buikjes hebben?
- De buschauffeur drie keer dezelfde grap vertelde?
- Het maïs er weer mooi bij staat?