

EINDELIJK! Het is dro(o)ger vandaag! Daar zaten we vol smacht op te wachten, een beetje fatsoenlijk hutten-bouwen-weer. Af en toe een miezer buitje maar daar merkten de kinderen nauwelijks iets van.

De tweede dag van Knøtergård begon weer voor de band-tent met het bekende kamplied een warme goedemorgen welkom. De KnøterKids stonden klaar voor de start.



Waar het ene groepje verder ging met het bouwen van de hut, ging het andere groepje aan de gang met het maken van de vlag voor op de hut. Ook werden de schilden van de Vikingen versierd.



Tussendoor werd door Opper Frú Siri nog groepsselfies gemaakt.



Daarna begonnen Loki en Thor een discussie die eindigde in een battle. Deze bleef vervolgens onbeslist omdat beide goden niet beschikten over hun heilige wapens, namelijk de harp en de hamer.



Na de lunch werden we door Heimdall op pad gestuurd om runentekens te zoeken tijdens een speurtocht door de wijk. Dit gebeurde met behulp van de goden. Tijdens deze speurtocht speelden de KnøterKids verschillende spellen waardoor ze de runentekens konden verdienen en ontvingen ze uiteindelijk een runenwoord.

Dit woord werd naar Heimdall gebracht zodat hij hem een dezer dagen kan gaan ontcijferen.



Na de battledans nog een keer geoefend te hebben werd de dag afgesloten met het kamplied en gingen de kinderen weer naar huis om op te laden voor een nieuwe dag bij Knøtergård.



Wist je dat...

- De oorlog tussen de hamers en de zagen is begonnen;
- Een aantal groepsleiders weer in een kind veranderen op Kneuterkamp;
- Kinderen regent niet opmerken;
- Sommige kindjes spontaan gaan slapen tijdens een spel;
- Alle kinderen vandaag weer gezond en wel aanwezig zijn;
- Ouders in het vervolg beter de namen op de spullen van de kinderen kunnen schrijven:

