

Kneutergraaf



Het Weer

Voor de verandering scheen de zon, al liepen enkele kinderen nog met zes lagen kleding rond.

De dag begon met het slechte nieuws dat we helemaal naar Bekveld-of-all-places moesten om de resterende sleutels te zoeken. Omdat er maar één bus beschikbaar was en we 120 Minions moesten vervoeren, werd het ploegendienst voor de chauffeur. De kindertjes die op het terrein achterbleven werden mooi op de hutten gepositioneerd voor een groepsfoto.



Het was even met de ogen knipperen en hoppatee, we waren in Bekveld. Om in de trant van het “geen idee waar ik ben” te blijven, gingen we eerst het doolhof in. Aldaar kwamen we Minions en overig tuig tegen, die om de een of andere reden zomaar de sleutels van de kluis overhandigden.

Hierna was er tijd voor geitenknuppelen, ponypletten en cavia's knuffelen EN er werd zelfs een liedje ingestudeerd voor Chantal en Roland, die vandaag 12,5 jaar getrouwd zijn!!! Het tweetal was tot tranen geroerd; Roland was er zelfs zo ondersteboven van dat hij per ongeluk het Levend Ganzenbord te vroeg afbrak. Dit gaf de kinderen meer ruimte om vrij te

spelen en de leiding ruimte om te chillen in de schaduw.



Het uitgelopen busrijschema voegde nog wat extra tijd toe aan de beleving van deze prachtige locatie. Toen de buschauffeur eindelijk arriveerde verwachtte hij dat de kinderen één voor één hun voeten zouden vegen, wat nog wat bonus verfrissing opleverde (en een behoorlijke vracht zand die stiekem de bus binnen werd gesmokkeld via jassen, broeken en andere kledingstukken).



Met de gewonnen sleutels beschikten wij nu over de mogelijkheid in Vector's fort te komen – helaas bleek de toegang versperd door een berg stoelen.

Wist je datjes

- Walibi al in de box of shame heeft gezeten?
- Dat hij zelfs daarin faalt?
- If you need grilled cheese in the neighbourhood, who you gonna call? Niek (!) /Sjoerd (?)
- Sjoerd liever met kinderen speelt dan met Lego?
- Yvonne en Adri een club hebben: De Verdoemde Zielen?

– Ilze nog steeds een Lego Harry Potter-huis heeft (meerdere)?

– Zijn derde vinger het nog wel doet?

– Vier uur slaap precies genoeg is?

– Chantal en Roland de verrassing superlief vonden en dat alle kindjes meededen?

– De kinderen van groepje groen konijnenkaas hebben gegeten?

– De kindjes van bruin eerst besjes eten en dan vragen of ze giftig zijn?

– De maisomzet van de Bekveldse boeren dit jaar flink geslonken is?

– Janne en Melissa wel de uitgang van het doolhof vonden, maar ondertussen alle kinderen zijn kwijtgeraakt?

– Het Levend Ganzenbord zijn eigen leven leidt?

– Melissa dacht dat “Bekveld” speciaal voor Kneuterkamp verzonden was?

– Als je cavia's gaat pakken dan mag je niet zo hard vast pakken en als de cavia's in het huisje zitten dan laat je ze met rust en als ze in de grote ton zitten dan mag je niet op de kop zetten want anders doe je ze pijn en als je er eentje hebt dan niet uit de wei gaan want anders valt er een uit je handen?

– S'mocus niet in de gaten had dat er voor zijn huwelijk “Lang Zal Hij Leven” werd gezongen?



Te Koop/Aangeboden

– Cavia (z.g.a.n, paar kleine gebruikssporen)