

Het was vandaag niet de 19<sup>e</sup> van augustus, want dan kon Karen gratis met het openbaar vervoer. Het was ook te warm om in de syntus trein te zitten, gelukkig hoefde dit ook niet. Maar goed, even over op de orde van de dag.

De traditie werd vandaag gebroken bij de ochtendzon, en voortgezet bij het hijsen van de vlag (ook al was dit een onjaardag). Daarna gingen we traditioneel verder met theehuizige hutten bouwen, waarbij men niet zo heel zuinig was op zichzelf. Blijkbaar kunnen hamers bij het timmeren in achterhoofden van parse kinderen belanden. Natuurlijk was er ook weer traditioneel een spijker in de voet, maar gelukkig zijn de kinderen van roze ontzettend harde bikkels en bouwen/waggelen ze gewoon door.

Ook al is het hutten bouwen ontzettend leuk, soms willen de kinderen gewoon wat anders. Dit jaar was daarop ingespeeld doormiddel van een ochtendje knutselen. Tenminste dat dachten we, toch niet, toen toch wel. De kinderen die uitgebouwd waren (dat waren er nog wonderbaarlijk veel) konden hoeden, lampionnen aka armbanden, konijnenstaartjes en meer gaan maken. Alice heeft erg veel moeite met strijken, waardoor de groepslijding hun eigen kinderen niet meer in het gareel kon houden zonder het gebruik van strijkijzers. Maar ze kwamen er ongestreken uit. Hier kreeg de groepslijding ook in de wandelgangen te horen dat het haaskonijn volgens sommige kinderen een echte 'sexy chick' is. Nu snappen wij waarom het zo druk was bij het konijnenstaartjes maken.



Het was al vroeg tijd voor de lunch – voor de meeste kinderen niet erg, maar die bij het haaskonijn vonden het toch wel jammer.

Na de lunch, moest iedereen zich bij de kat verzamelen. Dankzij groepje roze konden de andere kinderen het poesje aaien. Toen iedereen gearriveerd was vertelde de kat, niet het konijn, dat hij wat gezien had. De koningen konden het weer niet laten, ze zouden ook eens met elkaar gaan praten. Zwart volgt zwart en rood volgt rood, helaas liep af en toe het spoor dood. Vooral bij groepje ... Blauw.

Bij het Bonanzapark vonden de we de koningen dan toch. Heel hard schreeuwen heeft geen zin, daarom sprongen Alice en het haaskonijn er tussenin. Eindelijk waren de gemoederen een beetje bedaard, en trokken de kinderen een kaart. Het levend stratego/kwartet/ren je rot spel werd gespeeld om te kijken welk volk – roze of zwart – er wint. Niks ging volgens plan of helemaal eerlijk, dus weer geen winnaar. Wel goed uitgeputte kinderen (en sommige lijding).



De terugweg was weer traditioneel met een stop bij R&M. Het orakulum werd bekeken en de zwarte koning kocht iedereen om met ijs. Goh, hij is echt wanhopig. De terugweg werd voortgezet, maar onderweg – ja zelfs bij dat kleine stukje – verloren we een paar passende kinderen.

Hutten bouwen was toen het plan, maar door een aantal mensen kwam dat er niet van. Niek vond Karen veel te droog, dus een emmer water komt dan goed van pas. Dit ontketende een echte strijd, de ouders die wat vroeg waren ten spijt. De kinderen hadden plots

weer energie, en pijnlijke voeten waren weer genezen.

Na deze verkoelende activiteit stond het helemaal vol met ouders en werd het tijd om de dag af te sluiten. Maar wacht, wat nu, Alice was nergens meer te vinden. Met de boodschap dat iedereen goed om zich heen moet kijken op weg naar huis, werd het kneuterkamp (thema) lied gezongen en AJU.

#### Wist je dat:

- Het maandag 18 augustus was
- Arjan – zonder kater – kan spinnen als een poesje
- Iets met rare geluiden en Karen
- Dat we er toen op kwamen dat Carmen altijd bij Karen is
- Rosa niet kan praten en zeker niet als er rode kringeltjes tevoorschijn komen
- Er voor een verfgewacht geen verf nodig is (alleen kwasten)
- FIPO
- De kinderen en groepslijding overwegend gul zijn, betreffende straatmuzikanten en cultureel erfgoed
- De hartenkoning en de rups daarentegen een stelletje paupers zijn
- Polkadots heel erg in zijn tegenwoordig
- De keukencrew daarom vindt dat een winkel binnen gaan zonder polkadots producten geen goede winkel is
- De AoS, SOA's uitdeeld
- Er een Alice-alert verstuurd is
- Een theedoek pijn doet
- Als je het veilig doet een bus niet gaat rollen
- Plaatselijke gesprekken fijn zijn

#### Te koop/aangeboden:

- rode groepslijding
- straatmuzikant (mondharmonica inbegrepen)
- bebloede hamer
- ochtendhumeurs